

## Bonjour tout le monde! Joyeux Noël! ☺

Het is alweer december 2009! Wat is de tijd snel voorbij gegaan! Wij zijn nu vier maanden in Pézenas, en wij vinden het nog steeds net zo leuk als toen wij verhuisden. De kinderen worden steeds zekerder op school, en wij leren steeds meer mensen kennen. Sinds de laatste nieuwsbrief zijn wij ook nog naar Nederland geweest en hebben hier in Frankrijk de Sint gezien en gevierd. Wij zijn nu aan het voorbereiden op het kerstfeest en kijken daar naar uit!

Wij zijn op 24 oktober vertrokken naar Nederland voor een korte 'vakantie' in Nederland. Het was een lang rit, maar uiteindelijk zijn wij veilig aangekomen bij Peter en Carina en hun drie dochters. Zij hebben ons 10 dagen lang in huis gehad, wat wij geweldig gastvrij vonden. Stefan en ik zijn op zolder met de jongens gaan slapen terwijl Hanna met dochter Naomi een kamer mocht delen en Eline met haar vriendin Gabriëlle mocht logeren. Elke ochtend in beurten eten en dan een paar keer 's avonds met z'n allen – geweldig om met z'n 11'en te eten!



*Wij vierden Joshua's 5<sup>de</sup> verjaardag bij Peter en Carina*

Peter en Carina en hun gezin wonen op Ypenburg, wat super was voor reizen naar vrienden en naar de kerk. Eline, Noah en Joshua hebben ook twee dagen hun oude school bezocht in hun oude klas. Dat vonden ze alle drie geweldig. Het was fijn dat zij zo geweldig opgenomen waren in de groepen, en dat zij twee keer konden genieten van Nederlands, en van hun vrienden. Noah vond vooral het voetballen met zijn maatjes leuk.

Tijdens ons verblijf in Nederland hebben wij wat vrienden kunnen bezoeken. Jammer dat wij niet iedereen konden zien, maar wij zijn in plaats van één keer, twee keer naar de Pax Christikerk geweest, waar wij veel vrienden konden ontmoeten. Wij vonden het fijn om "thuis" te komen op de zondag ochtenden. Het was bijna alsof wij nooit weg waren geweest. Wij konden met velen onze ervaringen delen en verhaal vertellen, en dat vonden Stefan en ik heel fijn.

Terug van vakantie ging het gewone leven door. De kinderen begonnen op een woensdagochtend weer op hun Nederlandse school, de *Watertoren*. De kinderen doen het goed op de Franse school, maar zij kijken naar de woensdag uit om met hun Nederlandstalige leeftijdsgenoten te praten en te spelen, en ook om Nederlands te lezen en schrijven. Wij hoorden van de juf, Mieke, dat Noah een heel verhaal aan het schrijven was naar hun assistent die thuis zit wegens gezondheidsproblemen. Dat vonden wij geweldig om te horen, want thuis heeft hij daar geen "tijd" voor (liever spelen dan werken). Joshua vordert ook

snel in zijn lezen – zij hebben alle drie begin november officiële toetsen moeten maken en hebben heel goede resultaten behaald. Wij vinden het heel belangrijk dat zij hun moedertaal (naast het Engels spreken) goed kunnen beheersen, vooral straks als het Frans beter wordt.

Naast het "echte werk" zijn de kinderen ook bezig met leren en ervaren van de Nederlands cultuur, en nu was Sint aan de beurt. Zowel op school als thuis hebben zij daar naartoe geleefd, bijna een maand lang!! Eerst was het aftellen totdat de Sint in Nederland aankwam, in Schiedam. Daarna was het snel naar huis iedere dag om het Sinterklaasjournaal te kijken en de escapades van de Pieten te volgen – wat is satelliet en internet een uitkomst! Zodra hij in Nederland was, mochten de kinderen hun schoenen zetten, maar wel in de schuur, want wij hebben geen schoorsteen ☺. Dat gebeurde in het weekeinde en het was wel elke keer de vraag of de Pieten die schoenen zouden kunnen vinden, zo ver weg van ons oude huis. Maar elke zaterdag- en zondagochtend was er toch iets te vinden. 5 December hoorden wij ineens een gebons op de voordeur!!! De kinderen renden zo snel ze konden om een glimp van Piet op te vangen, maar hij was alweer weg...



*De Zak van Sinterklaas!*

Hij had wel een zak cadeaus op de stoep achtergelaten. De kinderen hebben leuke cadeaus gekregen en wij hebben een gezellige avond met z'n zessen

De volgende middag hebben wij een Sinterklaasfeest gehad met de mensen van de Watertoren en een paar andere Nederlands en Belgische families. Wij voelden ons, ondanks dat wij ver weg van Nederland wonen, verbonden met het grootste Nederlandse kinderfeest!

Zoals eerder vermeld, gaat het heel goed met de kinderen op de Franse scholen. De juf van Joshua heeft laatst vermeld dat hij volop Frans praat in de klas met haar en met de andere kinderen! Hij vindt het soms moeilijk omdat hij geen "gesprekken" kan voeren, maar het gaat nu om de basis – en dat gaat heel goed. Eline en Noah doen het ook goed. Zij hadden een kerstzangochtend laatst op school, en wij hebben toen allebei hun docenten gesproken. Zij vonden dat Eline en Noah het ook goed oppakken. Wij zijn erg dankbaar voor de aandacht die zij krijgen van hun klasse docenten en van de speciale Frans lerares. Zij praten nu meer Frans met hun vrienden, en gaan graag naar school.

Wat betreft werk zijn Stefan en ik allebei bezig te proberen wat bij te verdienen, maar hebben niks vast. Stefan heeft nog wat tuinierbaantjes gehad, en is ook druk bezig geweest met het omleggen van de riolering om onze wasmachine in de schuur te

kunnen gebruiken in plaats van in de keuken. Het was een aardig klus, maar hij heeft het geweldig gedaan! Ik ben zelf bezig om te beginnen als een demonstratrice voor Tupperware Frankrijk. In eerst instantie wil ik Engelstalige mensen bereiken, maar hopelijk als mijn Frans beter wordt kan ik ook aan Franse mensen verkopen. Naast Tupperware ga ik werken voor Usborne Books, UK. Dat betekent dat ik Engelstalig boeken kan verkopen aan particulier mensen en scholen. Ik ben benieuwd!



*Begin november in Barcelona*

Wij zijn ook druk bezig met het maken van een soort brochure waarin we uitleggen wat wij willen gaan doen hier in Pézenas om mensen dichterbij God te brengen. Hopelijk is het binnenkort klaar om afgedrukt te worden en kunnen wij het versturen naar geïnteresseerden. Wij weten dat wij niet gelijk een kerk kunnen opzetten en dat we klein moeten beginnen. Wij hebben talloze ideeën, en willen graag beginnen. Dat betekent dat wij onze tijd en energie daaraan moeten kunnen gaan besteden en dat we ons eigenlijk geen zorgen zouden moeten maken over hoe wij onze maandelijks lasten kunnen betalen. Wij hebben sinds de laatste nieuwsbrief veel reacties gekregen: emails, telefoongesprekken, en ook een paar financiële donaties. Wij zijn erg dankbaar voor alles en wij moeten zeggen dat wij jullie gebed het belangrijkste vinden. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat wij ons volledig op het werk kunnen richten. Wij willen vragen of jullie erover willen denken en bidden. Is het mogelijk om ons financieel te steunen? Bijvoorbeeld 5 euro per maand, of 10, 25, 50 of 100? We voelen de last van de hele financiële crisis met elkaar en mede daardoor is het dubbel zo moeilijk om om financiële ondersteuning te vragen en dan ook nog eens in de maand december, waar de lasten al zoveel hoger zijn dan normaal.

Maar toch, wat als we nou bedenken dat iedere Euro wordt besteed aan het bereiken van mensen die geen hoop meer hebben in hun leven, voor wie het leven uitzichtloos is geworden, voor mensen die alleen zijn, vereenzaamd zijn... We willen dat maar al te graag doen, maar we kunnen nu niet anders dan steeds meer kijken naar mogelijkheden om op een andere manier inkomen te vergaren. We leven uitermate zuinig, vieren kerst hier om brandstofkosten te besparen, hebben cadeaus met airmiles kunnen kopen, kopen geen nieuwe kleding. Zetten de kachel nog een graadje lager. We dienen te zorgen voor een reserve van twee maanden en kunnen dat nu nog bij lange na niet voor elkaar krijgen.

Wanneer je nu reeds geeft, wil je daar dan alstublieft niet mee stoppen? En wil je misschien overwegen iets extra's te geven? Wanneer je nog niet geeft, wil je dan overwegen om daarmee te beginnen? Wilt je alsjeblieft iets geven?

WEET hoe dankbaar we zijn voor ALLE giften die worden gegeven! Ik heb geen idee of ik ooit zo direct zou zijn om dit zo te schrijven als het niet zo urgent zou zijn. We willen hier niet weg en de mensen in de steek laten. Het evangelie is hier nauwelijks gehoord en zo nodig.

We weten ook dat sommigen van jullie in Nederland dit nog aan het ontdekken zijn of zich afvragen waarom wij dit doen. Juist in deze tijd van bezinning rondom kerst en Oud en Nieuw, is het goed om te denken aan het doel van ons leven, waarom zijn we hier? Waarom is Jezus dan voor ons gestorven? Waarom ook voor mij? Weet je daar eigenlijk niks van of wil je er meer van weten? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op [www.waaromkerst.nl](http://www.waaromkerst.nl) of <http://elearning.eo.nl/file.php/1/waaromjehesus.htm> Op de laatste link kun je (geheel gratis) meer info krijgen.

Voor nu willen we deze nieuwsbrief besluiten met de wens dat jullie heel goede kerstdagen mogen hebben en een heel gezegend 2010.

*Stefan & Rochelle*  
*Eline, Noah, Joshua en Hanna*

[familie@vanderveers.nl](mailto:familie@vanderveers.nl)



Stichting Christian Associates Netherlands  
Rekeningnummer: **474698084**  
ovv: *Stefan and Rochelle van der Veer* 42215