

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een email gestuurd heb om te laten weten hoe het met ons gaat. Deze zal niet zo lang zijn, want er is niet zoveel nieuwste melden. Maar het is wel fijn om te laten weten wat wij gedaan hebben.

De kinderen zitten nu ruim vijf weken op school en vinden het nog steeds leuk ☺ Terwijl ik dit schrijf is Noah een beetje ziek – griepje – en toen ik vroeg of hij morgen thuis wilden blijven zei hij gelijk: "Nee!".



Wachten op Eline en Noah

Ze leren alle drie heel veel, ook al is dat niet gelijk in gesprekken te merken. Ze vertellen vaak hoe je dingen in het Frans uitspreekt en wat verschillende woorden zijn in het Frans. Soms leren Stefan en ik ook wat van ze! Zo heb ik van Noah geleerd dat een schooltas (rugzak) *cartable* heet in het Frans. Leuk is dat!

Zoals ik in de vorige mail schreef hebben ze ook alle drie vrienden gemaakt. Eline had zelfs een vriendin hier om te spelen in het weekeinde, maar zegt dat alle meiden in de

klas haar vriendinnen zijn. Noah is eindelijk met een paar jongens gaan spelen tijdens de pauzes op school in plaats van met Eline te spelen, dat is natuurlijk heel goed. Hij vindt ook het schoolzwemmen leuk en beweert een van de beste te zijn ☺. In Nederland had hij net niet zijn A-diploma kunnen halen. Eline begint pas in januari met schoolzwemmen, maar zij heeft zes NL-diploma's, dus dan kan ze de Franse erbij halen.

Joshua is een alleman's vriend, en vaak roept hij "*Au Revoir!!!!*" naar andere kindjes als wij van zijn school naar de school van Eline en Noah fietsen aan het eind van de dag. (Soms zegt hij ook een naam daarbij)



Joshua's school

Hanna is ook volop Frans aan het leren. Zij heeft zelf gemerkt dat je *Bonjour*, *Au Revoir* en *Merci* gebruikt voor *Hallo*, *Dag* en *Dankjewel* – en ze gebruikt ze ook op de goede momenten! Erg leuk, maar ook wel onvoorstelbaar! Ze is ook druk bezig met puzzels, boeken en haar baby'tje – alle tijd 's ochtends alleen met mama als de andere op school zitten. Wij hebben dan ook een dagelijks routine om een wandeling te maken,

recycling weg brengen en iedereen te begroeten die wij tegenkomen. Ook komen de poezen en honden aan bod – elk die ze ziet moet aandacht hebben ☺. Wij wandelen door alle paden en straten hier in de wijk, zo zien wij meer dan alleen ons eigen stekkie.



Stefan net terug na het wegbrengen van de kinderen

Stefan is inmiddels klaar met het bouwen van de verdieping in de garage, we hebben zelfs een echte (normale) trap naar de zolder daar, erg praktisch. We hebben nu bijna alles verhuisd van de garage van ons vrienden (war het eerst in was opgeslagen) daar naartoe. Het is nog een klus om door de dozen heen te gaan en te sorteren, maar wij komen er wel. Ik heb inmiddels een verzameling babyspullen bij elkaar om weg te geven aan een jong stel hier die in december een meisje verwacht – spullen die wij eigenlijk niet hadden moeten meenemen, maar dat zien wij nu pas ☺. Volgende klus is een ondergrondse waterleiding en riolering aanleggen om het huis aanleggen naar de schuur naast ons huis om onze

wasmachine daar te zetten in plaats van hier in het huis. Dan hebben wij meer ruimte in onze keuken.

Met mijn muziek lessen gaat het niet zo snel, maar dat is niet zo heel erg. Als ik de baby cursus wil geven via de organisatie Music Together in Amerika, begint de volgende cursus pas in januari. Ik heb wel contact gezocht met een vrouw die dezelfde soort cursus in het Engels doet met kinderen van 4 t/m 10 jaar, om te kijken of er mogelijkheden zijn om een gebouw of ruimte te delen. Ik hoop binnenkort van haar te horen.

Wij hebben contact gemaakt met een echtpaar die met hun drie tienerdochters in Montpellier wonen om een kerk te helpen/beginnen. Zij hebben een Engelstalige Bijbelstudie bij hen thuis, die is één keer in de week en ze hopen uiteindelijk naar een "kerkdienst" toe te kunnen bouwen. Maar, net zoals wij, zijn zij geen dominee en hebben geen Bijbelschool opleiding.

Dat is nu feitelijk wel een groot gebedspunt, dat er snel een gezin bij kan komen met iemand die kan onderwijzen uit de Bijbel. Daarmee zouden we dan een kerkdienst kunnen opzetten. Wij blijven wel in contact met hen en hebben samen met hen zitten brainstormen over mogelijkheden in Montpellier. Verder hebben wij een Franstalig kerk bezocht afgelopen zondag en willen we daar weer een keer heengaan. Ik kon niet zoveel volgen, maar met mijn Engelse bijbel erbij kon ik tenminste de preek een beetje volgen.

De kinderen vonden het kinderprogramma leuk, en Joshua zei

dat wij daar vaker naartoe moeten
"omdat het goed is om ons Frans te
leren".

Naast gebed voor het werk dat we
hier doen is nu ook de mogelijkheid
om ons via Christian Associates
financieel te steunen. Uw gift via hen
is aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. U kunt dit
overmaken naar:

Stichting Christian Associates
Netherlands
ABN AMRO Rekeningnummer:
474698084
O.v.v:
Stefan and Rochelle van der Veer

Neem contact met ons op voor meer
informatie hierover of klik [hier](#)

We stellen het bijzonder op prijs om
te weten dat we zowel financieel als
ook met gebed ondersteund worden.
We weten van veel mensen dat ze
niet de stap kunnen nemen die wij
hebben gezet, maar wel ons willen
steunen. Dat maakt dit werk voor
zowel ons als voor ieder die ons
steunt extra speciaal.

Wij vinden het heel fijn om van jullie
te horen. Wij vinden jullie gebed erg
belangrijk en willen vragen of jullie
voor ons willen bidden. Voor de
kinderen en school; voor ons in onze
omgeving en met de ouders van
kinderen op school; voor ons als wij
een plan maken om een kerk te
beginnen – wat moeilijk is zonder

andere teamgenoten – en voor ons
als gezin hier, dat wij relaties met
andere gezinnen kunnen maken en
op korte termijn nieuwe teamleden
krijgen waarmee wij aan de slag
kunnen. Wij danken jullie hier voor!

Wij zijn trouwens van plan om in
oktober in Nederland te zijn. Vanaf
24 oktober logeren wij bij Peter en
Carina Zwanenveld en familie. We
kunnen hier tot en met 31 oktober
blijven en zullen dan weer terug
gaan naar La Douce France. Wij zijn
van plan om in de Pax Christikerk te
zijn op zondag 25 oktober, om zowel
de basiskerkdienst als de Open Kerk
Bijeenkomst mee te maken.
Uiteraard is het dan ook leuk om met
zoveel mogelijk mensen te kunnen
spreken.

Nou dat was het voor nu – tot gauw
mails of ziens in oktober!!!!

Groetjes,

Stefan & Rochelle
Eline, Noah, Joshua en Hanna

rochellevanderveer@gmail.com

